



*Solen försvinner den 21 oktober, men fortfarande är det åtskilliga timmar med varierande skymningsljus.*

Fast husbygget varit väldigt inspirerande har det också varit rätt slitsamt, och det är inte utan att både Leena och jag ser fram emot att göra lite andra saker. Snön som föll under inflyttningen blir liggande resten av vintern. Känslan att sitta varm och go vid den knastrande spisen förstärker den mysiga stämningen inomhus i vår nya boning, som är betydligt större och bekvämare än lilla Laksevåg. Namnet Vinterpalatset känns helt rätt.

Bakom spisen står den breda sängen och däremellan ligger en kvadratmeterstor skifferplatta som skyddar sovsäckarna från att brännas upp. Stenplattan suger dessutom åt sig en hel del värme från spisen under dagen, som den ger ifrån sig under natten då spisen slocknat. För att minska drag och göra det mjukt och behagligt att gå på har de tjocka golvplanken täckts med en liggunderlagsliknande isoleringsmatta som vi hade med oss.

Till vänster om spisen finns matbord, diskställ och matförråd. På höger sida står kortvågsradion på ett litet bord och under den de tre 40 amperes ackumulatörer där strömmen från vindsnurran utanför lagras. Intill förvaras bibliotek och övrig utrustning. Sammanlagt finns ungefär 30 kilo böcker, som vi ser fram



emot att njuta av lite mer nu när mörkret lägrar sig och byggnadsarbetet är till ända.

När vinden laddat ett överskott av ström kan vi lyxa till det med elektriskt ljus inomhus och utanför dörren. Annars är det framförallt stearinljus och fotogenlampor som lyser upp tillvaron. I första hand prioriteras kortvågsradion och uppladdning av småbatterier och videoackumulatörer.

Barrikaden runt kåtan är mycket robust och lär nog klara en halvtonsbjörn. Svagaste länken är dörren som, trots att den är tillverkad av fem centimeter tjocka plank, måste öppnas inåt för att eliminera risken för oss att bli inlåsta ifall en snödriva får för sig att lägga sig utanför. Det är enda reträtten utåt. Det finns i och för sig två små fönster på var sida om dörren som släpper in lite ljus i förrådet, men dessa är för små för oss att krypa ut genom, liksom förhoppningsvis för en björn att ta sig in genom.

För att försvåra för björnen att slå in dörren finns två hållare på insidan där det går att regla en kraftig tvärså när vi sover eller går ut på tur. Vid det sena-

*Nere längs stranden står ett femtontal stockpyramider staplade för att den kommande eldningsveden inte skall försvinna under snön.*